

Banneux, 7^{de} Zondag van de Paastijd, A, 16 mei 2026

Hier in Banneux verscheen de heilige Maagd Maria tussen 25 januari en 24 maart 1933 acht keer aan een meisje van bijna 12 jaar oud, Mariette Beco. Maria noemde zich daarbij de 'Maagd der Armen'. Haar doel was het lijden van mensen te verlichten. Bij haar laatste verschijning op 24 maart 1933 legde Maria haar de handen op en zei haar, evenals trouwens bij eerdere verschijningen:

“bid veel.”

Dat is wat wij hier bij onze bedevaart ook willen doen. Intens bidden op voorspraak van de Maagd van de Armen. Daarbij hebben wij verschillende intenties. Op een heel bijzondere intentie zou ik in deze preek willen wijzen.

Door het gebed en het water van de bron, die hier in Banneux op aanwijzing van Maria door Mariette Beco gevonden is, zijn veel mensen op wonderbaarlijke wijze van verschillende ziekten en aandoeningen genezen op voorspraak van Maria, de Maagd der Armen.

Waarom noemt Maria zich hier de Maagd der Armen? De zieneres Mariette Beco kwam uit een gezin van negen kinderen dat hier in een schamel arbeidershuisje even buiten Banneux aan de rand van het bos woonde. Het was de tijd van de economische crisis na de beurskrach op Wall Street in New York in oktober 1929. Het gevolg was dat veel bedrijven failliet gingen, arbeiders ontslagen werden en geruime tijd werkloos bleven. Armen waren er in 1933 genoeg.

Overigens kunnen ook de zieken die hier naar de bron komen en bidden om genezing met recht arm genoemd worden. Het blijvende verlies van de gezondheid betekent een vorm van diepe armoede, welk bedrag er ook op je bankrekening mag staan. Toen ik begin dit jaar in een ziekenhuis was opgenomen zei een medepatiënt tegen me:

“Je waardeert de rijkdom van gezondheid pas, wanneer je die verloren bent.”

Sinds de jaren '60 leven wij in een welvaart die vroegere generaties niet hebben gekend. De laatste decennia zijn er als gevolg van het heersende neokapitalisme wel weer meer armen onder ons dan wij wellicht denken of willen weten, maar voor de meeste mensen geldt nog steeds dat zij een hoog welvaartspeil kennen. Ook zijn sinds de jaren '30 de mogelijkheden om ziektes te behandelen met sprongen vooruit gegaan. Een kwaadaardige tumor hoeft tegenwoordig geen doodvonnis meer te zijn, vanwege de grote toename van nieuwe effectieve medische behandelingen.

Betekent dit dat wij minder arm zijn dan de vorige generaties en dat de Maagd der Armen zo langzamerhand werkeloos begint te worden? Moeten we de Maagd der Armen zo langzamerhand niet eens gaan uitleggen hoe zij via DigiD bij het UWV kan inloggen? Nu, zieken en mensen die financieel niet rond kunnen komen zijn er uiteraard nog steeds. Maar wat te denken van al die mensen die het financieel goed gaat en die kerngezond zijn? Ook bij hen valt een diepe armoede waar te nemen. En wel een geestelijke armoede.

We kennen allemaal in onze familie hele generaties die Christus en Zijn Kerk zijn vergeten. Ze bidden niet, hebben geen persoonlijke relatie met Jezus en staan bij de

fundamentele vragen van het leven amper stil. Daarom beantwoordt de Kerk in haar verkondiging als het ware vragen die mensen helemaal niet meer stellen. Onze huidige cultuur kenmerkt zich door een grote leegte. Als nog wordt geloofd in een leven na de dood, dan komt het vaak neer op een vaag idee over reïncarnatie, de gedachte dat de ziel steeds na de dood verhuist naar een andere persoon.

De leegte van onze cultuur is een grote geestelijke armoede. En dat is de ergste armoede die een mens kan overkomen. Daarom is de Maagd der Armen bepaald nog niet werkeloos. Integendeel. De belangrijkste intentie om hier in Banneux voor te bidden is de bekering van onze medemensen tot Christus en Zijn Evangelie. En wij zien in de laatste jaren dat dat gebed ook vrucht draagt. Decennialang hebben individuele gelovigen en groepen van vaak oudere mensen volgehouden de rozenkrans te bidden, onder meer voor de bekering van hun medemensen. Velen van hen zijn inmiddels overleden en hebben in dit leven de vrucht van hun gebed niet meer kunnen zien. Maar die vrucht is er wel degelijk. Hun gebed is door Maria verhoord.

Wij zien in de laatste jaren welke vruchten hun gebed draagt. In de laatste pakweg vijf jaar zien we een elk jaar met zo'n 40 procent toenemend aantal jonge mensen dat vraagt om toetreding tot de Kerk. Ze ontdekken Christus en Zijn Kerk, je zou het wellicht niet verwachten, op TikTok en de andere sociale media. Ook zijn er jonge katholieken die als kind gedoopt zijn maar geen religieuze opvoeding hebben ontvangen, die eveneens via sociale media hun katholieke identiteit ontdekken en besluiten Christus te volgen en in Zijn Kerk actief te worden. Veel van deze jonge mensen tussen pakweg 20 en 35 jaar zetten zich op internet als lekenapostelen in om andere jongeren ook met Jezus en Zijn Kerk vertrouwd te maken.

Maria, de Maagd der Armen, is niet werkeloos en zit ook niet stil. Laten we daarom hier in Banneux vol vertrouwen bidden voor onze medemensen dat zij ook op voorspraak van de Maagd der Armen Christus en Zijn Kerk mogen ontdekken, de leegte uit hun leven kunnen verdrijven en de ware en onmisbare rijkdom in het christelijk geloof mogen vinden. Amen.