

Homilie

Bij zijn doop in de Jordaan ontvangt Jezus de Heilige Geest. Deze brengt Hem ertoe om in de synagoge van Nazareth voor het eerst publiekelijk een toespraak te houden. Hij kondigt daarin een genadejaar van de Heer af. Tijdens een genadejaar worden bij de Joden onder meer schulden kwijtgescholden en worden mensen vrijgelaten die gevangen zijn vanwege hun schulden. Met verdrukten bedoelt Jezus mensen die onder schulden gebukt gaan.

Het gaat bij het genadejaar van de Heer waarover Jezus spreekt niet om een financiële schuld, maar de schuld die we hebben opgebouwd bij God. Doordat de mensheid vanaf het begin Hem niet aanvaardde en Hem buiten de deur heeft gezet, kan ons verstand de waarheid omtrent wat God van ons verwacht en wat onze roeping is als mens niet meer scherp zien. Dat is de blindheid die Jezus bij ons komt genezen.

Sindsdien is ook de wil verzwakt zodat het ons moeite kost om aan onze roeping als mens te beantwoorden en in rechtvaardigheid en liefde te leven. Christus, Gods Zoon is mens geworden om ons de juiste weg in ons leven te laten zien en ons de kracht te geven die te begaan. Als we Jezus volgen, kunnen we als vrucht van zijn kruisdood en verrijzenis ook deel krijgen aan de verrijzenis en het eeuwig leven bij God.

Het volgen van Jezus betreft niet alleen een bepaalde houding van de wil en van het verstand, maar omvat een programma voor het hele leven. Dit programma houdt in dat we totaal gaan delen in de wijze van leven, in de bestemming en in de missie van de Heer. Jezus is de weg die we moeten volgen en de Heilige Geest is daarbij onze gids. Hij wijst ons op Jezus, “de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14,6). Diezelfde Geest van God die Jezus een zending geeft, laat ook ons weten wat onze missie of zending is. Die is niet voor iedereen hetzelfde.

Hoe weten wij nu welke persoonlijke missie, welk levensprogramma de Heilige Geest ons geeft om Jezus op vruchtbare wijze na te volgen? Als we oppervlakkig leven, dan lopen we het risico om de stem van de Heilige Geest niet op te merken. Als we altijd op sociale media zitten, zijn we constant bezig met dingen buiten ons. Doen we dat teveel, dan kan ons innerlijk leven verschromelen. Maar dat hebben we hard nodig om de Heilige Geest te horen. Want de Heilige Geest blijft in zekere zin achter de schermen en spreekt met zachte stem. De Heilige Geest is daarom wel vergeleken met een souffleur. De souffleur zit in een klein hokje voor op het podium, zodanig dat het publiek hem niet ziet, en fluistert een acteur die zijn tekst kwijt is toe wat hij moet zeggen.

In tegenstelling tot menselijke souffleurs spreekt de Heilige Geest echter niet tot het oor, maar tot het hart. Hij spreekt in ons innerlijk op verschillende manieren. Hij kan ons gedachten ingeven. Vaak laat hij mensen hun roeping ontdekken door hen een groot, diep en onstilbaar verlangen in te geven naar een bepaalde levensstaat: priesterschap, diaconaat, het religieuze leven, huwelijk of ook naar een bepaald

beroep. Hij laat ons niet van meet af aan ons totale levensprogramma in het kader van de navolging van Christus ontdekken. Dit gebeurt geleidelijk. Onze missie wordt door de Heilige Geest duidelijk gemaakt in de verschillende situaties die we in ons leven tegengekomen, daarop toegepast en daaraan aangepast.

De priester ontdekt zijn roeping door een diep verlangen om Jezus te verkondigen en Hem persoonlijk te vertegenwoordigen in de geloofsgemeenschap, in het bijzonder in het vieren van de Eucharistie en het bedienen van het sacrament van Boete en Verzoening, de biecht. De diaken ontdekt zijn roeping door een diep verlangen om de dienstbaarheid van Jezus in de verkondiging, in de liturgie en in diaconale liefdeswerken te vertegenwoordigen.

Gehuwden ontdekken hun roeping door het verlangen om samen met hun echtgenoot of echtgenote de huwelijksliefde waar te maken die een weerspiegeling is van de liefde tussen de drie Goddelijke Personen in God zelf, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Pastoraal werkers ontdekken hun roeping door een verlangen om in de parochie pastorale taken op zich te nemen die ook door een niet-gewijde bedienaar kunnen worden verricht. Bij catechetisch medewerkers gaat het om het diepe verlangen om medeparochianen met Jezus en zijn Evangelie vertrouwd te maken. Bij diaconale assistenten betreft dit het verlangen door diaconale liefdeswerken de parochie een liefdevol gezicht te geven waarin het gelaat van Jezus wordt weerkaatst voor medemensen die in nood of kommervolle omstandigheden verkeren.

Wij ontvangen allemaal de Heilige Geest bij het doopsel. Door het vormsel geeft de Heilige Geest ons de kracht om getuige te zijn van Jezus op de plaats waar wij leven. Bidden we dat de Heilige Geest het streven van het aartsbisdom om te komen tot missionaire parochies rijkelijk zegent. En dat Hij allen in onze parochies duidelijk mag ingeven wat hun persoonlijke missie is om Jezus na te volgen en in goede samenwerking met andere parochianen Hem en zijn Blijde Boodschap aan hun medemensen bekend te maken. Met als doel uiteraard dat ook zij Jezus gaan volgen. Amen.