

Bedevaart langs Franse kathedralen en kloosters

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m 14 september 2024 een zevendaagse rondreis langs kathedralen en kloosters in Noord-Frankrijk. Elke dag vieren de deelnemers de Eucharistie, er is ook ruimte voor vrije tijd. Mgr. Woorts en vicaris Cornelissen verzorgen de begeleiding.



Dag 1: Reims

De gotische Onze-Lieve-Vrouw-kathedraal van Reims is gebouwd in de 13^{de} eeuw. Eeuwenlang werden hier de koningen van Frankrijk

gekroond. Vooral het beeld van de 'Engel met de glimlach' is beroemd. Er is er ook nog veel glas-in-lood uit de 13^{de} eeuw in deze kerk, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.

Dag 2: Vézelay en Nevers

Vézelay is bekend als bedevaartsoord en om zijn abdijkerk, de basiliek Sainte-Marie-Madeleine uit de 11^{de} eeuw (UNESCO erfgoed). Vézelay is gebouwd tegen een heuvel, waarop de abdijkerk staat.

Dag 3: Nevers en Bourges

In Nevers staat het klooster waar Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes verscheen, van 1866 tot 1879 woonde. In dit klooster Saint-Gildard ligt Bernadette opgebaard in een glazen reliekschrijn. De gotische kathedraal van Bourges staat ook op de erfgoedlijst van UNESCO en werd gebouwd tussen 1195 en 1255.

Dag 4: Tours

De Basiliek van St. Martin in de Middeleeuwse stad Tours is een basiliek gewijd aan Sint Maarten van Tours, over wiens graf deze kerk werd gebouwd. Sint Maarten is ook beschermheilige van de stad Utrecht.

Dag 5: Chartres

De vroeg-gotische kathedraal Notre-Dame de Chartres staat op een heuvel met uitzicht over de stad. De kathedraal werd gebouwd tussen 1194 en 1220 en is beroemd vanwege de gebrandschilderde ramen. Met name hun diepblauwe kleur – het 'Chartres blauw' – is beroemd. In de kerkvloer is in 1205 in marmer een labyrint ingelegd.



Foto raam: Mossot

Dag 6: Lisieux

Lisieux is na Lourdes het grootste bedevaartsoord van Frankrijk. Pelgrims reizen erheen vanwege Theresia van Lisieux (1873-1897), kloosterzuster

in de Orde van de ongeschoeide Karmelietessen te Lisieux. Aan de rand van de stad staat een aan Theresia gewijde basiliek, die tussen 1929 en 1937 werd gebouwd en qua bouwstijl is geïnspireerd door de Sacré-Coeur in Parijs.

Dag 7: Amiens

Op de terugweg naar Nederland staat de kathedraal van Amiens op het programma. Deze Notre-Dame kathedraal (UNESCO erfgoed) is de grootste gotische kathedraal van Europa. De bouw startte in 1220, in 1269 werd de kathedraal voltooid.

Prijzen (onder voorbehoud):

€ 1275 p.p., € 275 eenpersoonskamer-toeslag. De reissom is inclusief vervoer per touringcar met ervaren chauffeur, zes overnachtingen in prettige verblijven op basis van halfpension, lunches op dag 1 t/m 7 met uitzondering van dag 4 in Tours, excursies en entrees volgens het programma, uitgebreide reisbescheiden. Zodra de aanmelding is geopend, volgt daarover informatie.

Neem voor meer informatie contact op met de Diocesane Werkgroep Bedevaarten, e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl

