

TV-Mis, 4de Zondag v/d Veertigdagentijd, Jaar A St. Lambertusbasiliek Hengelo, 22 maart 2020

Terwijl Jezus elders in het Evangelie blinden geneest met een enkel woord, maakt Hij hier een zalf van zijn speeksel en aarde en strijkt dat uit over de ogen van de blindgeborene. Hij doet met opzet iets wat de Joodse wet op de sabbat verbiedt, om te tonen dat Hij als Gods Zoon boven deze wet staat. Bovendien vraagt hij de blinde zich te gaan wassen in de vijver van Siloam. Het laatste doet Hij om het geloof van de blinde te beproeven.

De blinde gelooft Jezus en gaat zich wassen in de vijver. De naam van deze vijver 'Siloam' betekent 'hij die gezonden is'. Christus, de Zoon van God die voor ons mens is geworden en van de hemel naar de aarde is afgedaald, is de 'Gezondene' bij uitstek. De boodschap is duidelijk: zoals de blinde het licht in zijn ogen terugkrijgt door zich in opdracht van Jezus in de Siloam te wassen, zo ontvangt de gelovige van Jezus, de door de Vader 'Gezondene', het licht van de Openbaring. Het licht in de ogen van de blinde verwijst naar het licht van het geloof dat wij door het doopsel ontvangen.

Dat hij van zijn blindheid genezen is, maakt het leven van de blinde er bepaald niet gemakkelijker op. Hij wordt beproefd, maar hij doorstaat alle beproevingen glansrijk. Als de Farizeeën hem vragen wie hem genezen geeft, dan antwoordt hij ronduit: "De man die Jezus heet." Dit vergt moed, omdat hij kan weten dat de Farizeeën op Jezus gebeten zijn. Als de Farizeeën hem zeggen dat Jezus nooit wonderen had kunnen verrichten, omdat Hij tegen de wet op de sabbatsrust ingaat, houdt de blindgeborene vol: "Het is een profeet." Omdat hij dit zegt, wordt hij uit de synagoge gebannen, een zware straf, die ook voor de sociale acceptatie van de blindgeborene verstrekkende nare gevolgen heeft.

Als Jezus hem daarna weer aantreft en vraagt "Geloof je in de Mensenzoon," dan is het vastberaden antwoord van de blindgeborene: "Ik geloof, Heer." En hij werpt zich voor Jezus neer, waarmee hij zijn geloof tot uitdrukking brengt dat Jezus waarlijk God is. Hij wordt uit de synagoge gebannen, maar hij krijgt het licht in zijn aardse ogen terug en tevens het Licht van het geloof in de ogen van de ziel, waardoor hij Jezus niet alleen als mens gaat kennen en erkennen, maar ook als God.

De blindgeborene is ondanks alle beproevingen een moedige getuige van Jezus tegenover de Farizeeën. Zijn ouders daarentegen zijn voorbeelden van gelovigen die geen ferme positie durven in te nemen uit vrees niet geaccepteerd te worden door hun omgeving.

De geleidelijke groei van het geloof van de blindgeborene in diverse etappes weerspiegelt de wijze waarop de mensheid naar Jezus kijkt. De meesten weten dat Jezus een mens is die geleefd heeft aan het begin van onze jaartelling. Veel gedoopten zijn bereid in Jezus in ieder geval een bijzonder mens, een profeet te zien. Echter minder talrijk zijn de gedoopten die nog openlijk belijden dat Jezus waarlijk mens en waarlijk God is.

Tegen de aandoening van de blindgeborene bestond en bestaat vaak nog geen behandeling. Door de coronaviruspandemie worden we in korte tijd massaal geconfronteerd met een ziekte waar op zich geen therapie voor bestaat. Door de grote vooruitgang in de geneeskunde waardoor we van steeds meer

levensbedreigende aandoeningen kunnen worden genezen, hebben grote delen van de mensheid de overtuiging gekregen dat we zelf met ons eigen vernuft en met menselijke middelen ons leven in handen hebben. De coronaviruspandemie doorbreekt die schijnzekerheid en drukt ons met de neus op het feit dat ons leven uiteindelijk in de handen van een hogere macht ligt, die van de Goddelijke Voorzienigheid. Dit besef kan ons allen ertoe brengen het gebed tot God die in alles zal voorzien (Gen. 22,8) weer een vaste plaats in ons leven te geven.

De verwikkelingen van de blindgeborene leren ons dat wie tot geloof in Christus is gekomen, niet vrij van beproevingen is. Ook voor gelovige christenen is de coronaviruspandemie uiteraard een zware beproeving. Voor vaste kerkgangers is het een zware beproeving dat zij de vieringen van de Goede Week en Pasen niet kunnen bijwonen en moeten volstaan met het volgen van vieringen via de televisie-uitzendingen of per internet en slechts een geestelijke communie kunnen doen. De Heer gaf de blindgeborene het licht in de ogen terug. Bidden we dat Hij ons, nu we wat betreft de toekomst van de coronaviruspandemie in het duister tasten, spoedig licht aan het einde van de tunnel laat zien.

De blindgeborene werd door de ontmoeting met Jezus, de Gezondene met een hoofdletter, zelf een gezondene, een moedig geloofsgetuige. Laten we als christenen in deze beproeving door de coronaviruspandemie ook een moedig getuigenis afleggen door de manier waarop we zelf met deze beproeving omgaan vanuit ons geloof in Christus, door ons openlijk gebed voor allen die erdoor getroffen zijn. En door het betonen van onze daadwerkelijke solidariteit met zwakkere medemensen die op onze hulp zijn aangewezen. Amen.