

En nu mijn lichaam op is,
ik de overstap maak van het aardse naar het hemelse
wacht mij: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ik heb een prachtig leven gehad. Ik ben dankbaar. Het is zo goed.

T.E.

Mijn allerliefste, onze papa, schoonvader en opa is overleden.

Theo Engelen

Theodorus Gerardus

Beuningen (Gld.)
28 augustus 1940

Zieuwent
28 september 2019

Sinds jij mij vroeg wie ik ben en waarom
besta ik niet meer buiten jou om.

Ida Engelen-Staal

Marijke en Luuk Domhof-Engelen
Hannes, Jaap, Rein, Dorus

Joris Engelen en Arrieke Penterman
Fien

Ineke en Jeroen Brundel-Engelen
Noor

Riekske Engelen en Merijn Hulzink
Saar, Juul

Thijs en Noreen Engelen-Schotman

Kleuterstraat 23, 7136 LP Zieuwent

Op vrijdag 4 oktober van 19.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van Theo en ons te condoleren in Het Witte Paard, Dorpsstraat 49 te Zieuwent. De viering ten afscheid zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober om 12.30 uur in Het Witte Paard. Aansluitend is er een informeel samenzijn waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten en u ons eveneens kunt condoleren.

U bent van harte uitgenodigd.

Later op de dag zullen wij met genodigden Theo begeleiden naar het crematorium.

*Wens van Theo: in plaats van bloemen graag een gift voor twee Zieuwentse verenigingen:
Stichting Kerkepaden Zieuwent en Harmonie Zieuwent-Mariënveld.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.*