

Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven,
dan dooft zij niet uit in Gods hart!

Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden
om opnieuw te kunnen beginnen met lief hebben.

Citaat van Paus Franciscus uit Boodschap voor de Veertigdagentijd 2018

Een gunstige gelegenheid hiertoe is

24 uur voor de Heer

Met als thema: **“Maar bij U vind ik vergeving”**, *Psalm 130,4*

VRIJDAG 9 MAART

- 17.00 uur Getijdengebed: Vespers
17.30 uur Maaltijd en een bijzonder verhaal; ieder is welkom, vooral kinderen en (groot-)ouders.
Aansluitend Boeteviering en gelegenheid om sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
19.00 uur Eucharistieviering, met samenzang.

Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste in de Dagkapel.

Vanaf nu tijd voor stille Aanbidding, geleide Aanbidding, gebed en overweging.

- 20.00 uur Geleide Aanbidding, in het bijzonder voor tieners en jongeren.
21.00 uur Geleide Aanbidding, met overweging over de vastenbrief van paus Franciscus.
22.00 uur Rozenkransgebed: Blijde Geheimen
23.00 uur Getijdengebed: Dagsluiting
24.00 uur Geleide Aanbidding

ZATERDAG 10 MAART

- 01.00 uur - 06.00 uur Stille Aanbidding
06.00 uur Getijdengebed: Lezingendienst
07.00 uur Rozenkransgebed: Geheimen van het Licht
08.00 uur Getijdengebed: Laudan (= Morgengebed)
09.00 uur Eucharistieviering
10.00 uur Overweging: Plaatsvervangend bidden en lijden; met teksten van Marthe Robin.
11.00 uur Rozenkransgebed: Droevige Geheimen
12.00 uur Viering rondom het Engel des Heren, met overweging bij dit gebed.
13.00 uur Getijdengebed: Middaggebed
14.00 uur Overweging: Plaatsvervangend bidden; met teksten van Teresia van Lisieux
15.00 uur Gebeden en muziek rond het stervensuur van Jezus
In het bijzonder voor en door kinderen.
16.00 uur Boeteviering voor jongeren en volwassenen
16.30 uur Gelegenheid om sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
17.00 uur Rozenkransgebed: Glorievolle Geheimen
18.00 uur Getijdengebed: Vespers
18.30 uur Einde Aanbidding
19.00 uur Eucharistieviering, met samenzang
20.00 uur Gelegenheid om elkaar in het Trefpunt te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

ALLEN WELKOM IN GODS HUIS

HH. Martha en Mariaparochie, Locatie H. Nicolaas, Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn

www.nicolaasbaarn.nl