



Suggestie voor een inleiding
bij de viering van Witte Donderdag in de eigen kerk
door een vertegenwoordiger die aanwezig was bij de Chrismamis

Beste medeparochianen,

Gisteren mocht ik onze geloofsgemeenschap vertegenwoordigen bij de Chrismamis die elk jaar voor ons Aartsbisdom Utrecht in Apeldoorn wordt gehouden.

Tijdens de Chrismamis worden door onze bisschop de nieuwe Oliën gewijd en gezegend die nodig zijn voor het vieren van sacramenten in de parochies. Ook hernieuwen de priesters tijdens de Chrismamis hun wijdingsbeloften. Onze bisschop, kardinaal Eijk, heeft op het einde van de Chrismamis een groet voor alle parochianen meegegeven en daarmee ook de heilige Oliën overgedragen aan de pastoors en de andere vertegenwoordigers van de parochies.

Deze heilige Oliën zijn nu hier in onze kerk aanwezig.

De bisschop heeft ons gevraagd zijn groet nu aan het begin van de plechtigheid van Witte Donderdag voor te lezen [of: deze aan te kondigen en u deze na afloop van deze viering mee te geven naar huis].