



Utrecht, 21 augustus 2013

Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u dat op 19 augustus 2013 te Ermelo in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer

**Theodorus Johannes van der Zant**  
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

*Hij werd geboren te Groenlo op 28 augustus 1935. Na zijn priesterwijding op 23 juli 1961 was hij achtereenvolgens kapelaan in Gaanderen (H. Martinus) en Maarssen. In 1969 volgde zijn benoeming tot pastoor van Dronten en vanaf 1972 tevens tot waarnemend pastoor van Biddinghuizen en Swifterbant. Vanaf 1 september 1978 werd hij benoemd tot pastor en teamleider van de parochies Johannes de Doper en Bernardus te Utrecht. Vanaf dat moment is hij tot zijn emeritaat op 28 augustus 2000 werkzaam geweest in het pastoraat van de parochies van Hoograven, Tolsteeg en Lunetten.*

Theo werd na zijn emeritaat een zeer gewaardeerd huisgenoot van de Norbertijnenpriorij 'De Essenburgh' te Hierden en assistentie-pastor in de St. Lucasparochie, met name in Barneveld, Nijkerk en Voorthuizen. Aanvankelijk nam de catechese de belangrijkste plaats in in zijn pastoraat, later werden kerkopbouw en diaconie belangrijker. Aan het eind bleek, dat al zijn werken gedragen was door een diepgewortelde en oergezonde spiritualiteit, zodat het leven als quasi-religieus ook helemaal bij hem bleek te passen.

Theo werd priester in de Kerk vóór het Tweede Vaticaans Concilie, al was in de theologie-opleiding al te merken dat er een nieuwe wind woei. Hij nam met hevige betrokkenheid de nieuwe theologie van de Kerk op en maakte haar zich eigen.

Hij was met hart en ziel priester. Alle oud-collega's die nog leefden waren erbij, toen hij zijn gouden priesterjubileum vierde. Theo was een heel hartelijk en vriendelijk persoon: mensen wisten zich welkom, wanneer ze met hem spraken over hun leven. Als pastor en vriend was hij trouw. Daarnaast was hij een bescheiden mens: hij bood meer ruimte dan hij innam. Tegelijk kon hij intens genieten van lezen, vakanties en de vele vriendschappen die hem ten deel vielen. Voor hem waren dat genadegaven, tekens van de vriendschap van de Heer.

Zijn dood is toch nog plotseling gekomen. Veel mensen zijn hem komen bedanken. We weten niet zeker, of hij dat nog echt gemerkt heeft, maar God heeft het zeker gehoord. Moge Hij zijn dienstknecht opnemen in de vreugde van zijn eeuwige vriendschap.

Correspondentieadres: A.H. van der Zant, Richterserf 10, 3991 KE Houten.

Theo is opgebaard in Priorij De Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE te Hierden.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op donderdag 22 augustus van 19.30 uur tot 20.30 uur en op zondag 25 augustus van 15.00 uur tot 16.00 uur in de Priorij en maandag van 10.00 uur tot 10.45 uur in de H. Catharinakerk, Van Maerlantlaan 1, 3842 JA te Harderwijk. Maandag 26 augustus zal om 11.00 uur de Eucharistie ten uitvaart worden gehouden in voornoemde H. Catharinakerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof, Utrechtseweg 28, 3811 NB te Amersfoort.

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk  
Aartsbisschop van Utrecht