

**Homilie H. Eucharistie – O.L.V. van de Rozenkrans  
Lourdes, 4 mei 2012 Mgr. H.W. Woorts**

*Eerste lezing: Handelingen 1, 12-14*

*Evangelie: Lucas 1, 26-38*

Ieder van ons bewaart thuis wel iets dat je zeer dierbaar is; omdat je het gekregen hebt van of doet denken aan iemand van wie je veel houdt. Misschien is het maar een prulletje, maar voor jou is het kostbaar.

Zo staat er in mijn huiskamer een houten doosje; daarin bewaar ik de vier rozenkransen van mijn opa's en oma's. Gelukkig heb ik ze alle vier gekend en die rozenkransen herinneren mij aan hun liefde voor mij. Maar die rozenkransen doen mij zeker ook denken aan hun geloof en hun band met de Kerk; zij hebben tijdens hun leven veel bezieling en steun ondervonden van hun geloof en hun band met de Kerk, zeker ook in moeilijke tijden.

De rozenkrans van mijn opa van moederskant komt uit Lourdes. Mijn opa had die als jochie rond 1910 van een kapelaan gekregen die naar Lourdes was geweest; dat was voor hem toen alsof die kapelaan helemaal naar de maan was geweest. Zijn hele leven heeft hij die rozenkrans bewaard.

Maar, mijn opa werd zwaar gehandicapt en heeft de laatste zes jaar van zijn leven in een verpleeghuis geleefd. Zijn rozenkrans uit Lourdes kon hij niet goed meer vasthouden en hij heeft die aan mij gegeven. Niet lang daarna kwam ik als jongere in Lourdes en ik kocht hier voor hem een ringrozenkrans. Hij kon die tien bolletjes en dat kruisje op die ring aanraken en zo de rozenkrans bidden. Mijn opa wilde die ring gelijk om en heeft hem die jaren in het verpleeghuis altijd gedragen. Ook die rozenkransring bewaar ik in het houten doosje in mijn huiskamer.

Zusters en broeders, onder ons zijn er ook heel wat opa's en oma's die bidden, zeker ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Onder ons zijn er heel wat pelgrims die zelf veel te danken hebben aan hun grootouders en voor wie hun geloof en bidden een voorbeeld is geweest, zeker ook hun bidden van de rozenkrans.

We hebben deze dagen in Lourdes uitdrukkelijk stilgestaan bij het bidden van de rozenkrans. Bernadette kende aanvankelijk alleen dit gebed. Zij bad het met de witte 'Dame' in de Grot.

Tijdens en na de verschijningen boden pelgrims haar hun rozenkrans aan, veel mooier, kostbaarder dan die simpele van haar. Maar nee, ze heeft niet willen ruilen. Haar eenvoudige rozenkrans was haar goed genoeg.

Maria bidt tijdens de verschijningen met Bernadette.

Dat Maria bidt, dat horen wij in de eerste lezing;  
zij bidt met de apostelen en met andere leerlingen  
en wel om de komst van de Heilige Geest, de Helper.

De Heilige Geest was reeds over haar gekomen,  
zo verkondigt Lucas in het Evangelie:  
om Jezus, Gods Zoon, in haar schoot te ontvangen  
en Hem aan ons te kunnen schenken.

Maria was ontvankelijk voor de Heilige Geest  
en is dat heel haar leven gebleven, juist door haar gebed.

Wij zijn hier in Lourdes op bedevaart.  
Evenals de apostelen, evenals Bernadette  
zijn wij in gebed verbonden met Maria.  
Zij bidt voor ons, zij bidt met ons.  
Als wij bidden, dan bidt zij altijd met ons mee, waar we ook zijn.

Juist in deze paastijd, nu wij toeleven naar Pinksteren,  
bidden wij met Maria en met de apostelen  
om de komst van de Heilige Geest.

Dat is nog wel het voornaamste gebed:  
dat wij bidden om de Heilige Geest, de Geest van God  
in ons hart, in ons leven, in onze Kerk, in onze wereld.  
Want het is door de Heilige Geest  
dat er geloof is of komt, dat er hoop is of komt,  
dat er liefde is of komt, ja, dat er vrede is, verzoening en eenheid.

Steeds meer ben ik in mijn eigen leven gaan bidden om de Heilige Geest,  
zeker naar mate ik meer verantwoordelijkheden heb gekregen,  
dat het mij ingegeven mag worden.

*Kom, Heilige Geest, kom,  
geef in mijn hart al wat nodig is  
om te leven zoals God het wil,  
naar het voorbeeld van Maria.*

*Kom, Heilige Geest, vervul mij,  
om te zijn wie God wil dat ik ben.  
Help mij om, zoals Jezus, de liefde van de Vader te geven.*

Beste medepelgrims,  
We waren enkele dagen in Lourdes voor een bedevaart.  
Het is Gods Heilige Geest die vaart houdt in ons bidden,  
want zonder de Heilige Geest kunnen wij niet bidden.

Misschien wacht er thuis weer veel dat onze aandacht zal vragen.  
Misschien heb je veel tijd nodig om alle indrukken te verwerken.  
Misschien val je na deze dagen eerst in een leegte  
omdat je niet meer hier bent.

Hopelijk zullen wij – waar we ook zijn – de bedevaart thuis met elkaar  
voortzetten, in die zin dat we aandacht en tijd blijven besteden aan ons bidden,  
want zo blijven wij bij God, bij Jezus, de Bron van ons leven,  
de rots van ons bestaan.

Maria helpt ons, en ook Bernadette,  
bij ons bidden, want zij bidden met ons mee,  
zeker als wij bidden om Gods Heilige Geest,  
de Heilige Geest die het geloof, de hoop en de liefde in ons wekt.

En wie weet zijn er anderen die later, als herinnering aan ons,  
in hun huis iets van ons zullen bewaren, met een dankbaar hart,  
zeker ook als herinnering aan ons geloof, ons bidden en onze liefde  
dat hen geraakt en geïnspireerd heeft.

Amen.