

Op 15 september 2014, feestdag van Maria, Moeder van Smarten, lanceerde bisschop Yousif Thomas Mirkis o.p., aartsbisschop van Kirkuk en Suleymania, Irak, in de Notre Dame het initiatief voor 'conversie', 'bekering'.

Conversie is een initiatief om met Maria, de Moeder van Jezus, te bidden voor alle vrouwen en alle mannen op onze aarde, met name voor hen die voortdurend leven in geweld dat de mensheid in alle opzichten beschadigt en misvormt, om Gods Liefde weer te kunnen ontmoeten.

Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons!  
Moeder van barmhartigheid en van hoop,  
Verkrijg voor de mannen en vrouwen  
van dit derde millennium de gave van de vrede;  
vrede in de harten en de families,  
in de gemeenschappen en tussen de volken;  
vooral voor de landen waar men voortgaat  
elke dag te vechten en te sterven.  
Maak dat al wat mens is, van alle rassen  
en van alle culturen, Jezus herkent en Hem volgt,  
op aarde gekomen in het mysterie van Kerstmis  
om ons 'Zijn' Vrede te geven.  
Maria, Moeder van Vrede,  
Geef ons Christus, de ware Vrede van deze wereld!

*Heilige Johannes Paulus II  
gebed op maandag 8 december 2003*

Volgt een Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.

N.B.

Zwolle, 5 oktober 2014, zei bisschop Yousif Thomas Mirkis o.p.:

“Nu hebben we getuigenis te geven als christenen. Getuigenis van verzoening.”